

# De middagvrouw



<b>Verschenen:</b>	22-01-2010
<b>ISBN:</b>	9789028423466
<b>Genre:</b>	Literaire fictie
<b>Auteur:</b>	Julia Franck
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Wereldbibliotheek

[De middagvrouw.pdf](#)

[De middagvrouw.epub](#)

In het najaar van 1945 vlucht een vrouw met haar zevenjarig zoontje voor de Russen naar het westen. Op een klein treinstation ergens in het oosten van Duitsland rusten ze uit. Helene heeft zichzelf en haar kind door de moeilijke oorlogsjaren gesleept. Nu alles achter de rug is en alles mogelijk lijkt, laatze hem alleen achter op het perron. Ze komt niet meer terug.

Julia Franck vertelt het leven van een vrouw, dat vermalen wordt door de woelingen van een dramatische tijd. 'Het komt zelden voor dat een romanfiguur je zo ter harte gaat. Madame Bovary, Anna Karenina, Medea: de wereldliteratuur kent maar een paar waarlijk tragische heldinnen, mooie, goede vrouwen die toch het foute doen. Helene uit De middagvrouw is zo'n waarlijk tragische heldin.' - NRC HANDELSBLADDe middagvrouw werd bekroond met de Deutscher Buchpreis