

# De Cyclus van Leven en Dood



<b>Verschenen:</b>	04-08-2018
<b>ISBN:</b>	9789082581492
<b>Bladzijden:</b>	272 pp.
<b>Genre:</b>	Theologie, Esoterie & Filosofie
<b>Auteur:</b>	Thea Terlouw
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Obelisk Boeken

[De Cyclus van Leven en Dood.pdf](#)

[De Cyclus van Leven en Dood.epub](#)

Dit boek is een prachtige manier om achter de zin van het leven op Aarde te komen en al lezende te ontdekken dat er geen sprake is van een einde aan het leven, maar slechts een einde aan een tijdelijk verblijf in deze fysieke wereld. Het bijzondere talent van schrijfster en medium Thea Terlouw is dat zij op ieder moment met de andere wereld in contact kan treden. Zij deelt het niet als 'waarheid' met ons, maar als ervaring. Ieder moet alles immers zelf ontdekken, zelf voelen en zelf overwegen. Thea wenst je een schitterende reis toe. Haar boek zal je daarbij helpen. Van de vele onzekerheden die we kennen in ons leven, is misschien de grootste wel die van wat er gebeurt na onze dood. Hoewel bij westerse religies vaak sprake is van een eeuwig leven na de dood, is er zelden sprake van opnieuw geboren worden, zoals we dat wel kennen uit oosterse stromingen. Voor de wetenschap is dood helaas alleen maar dood. Toch zijn er veel aanwijzingen dat de ziel inderdaad eeuwig leeft, of beter gezegd, eeuwig op reis is. Daarmee worden dan ook veel onbegrepen zaken duidelijk. En het is niet alleen troostrijk dat onze overleden dierbaren er nog zijn, maar ook dat wat in onze levens niet altijd goed gaat, in volgende levens in balans kan worden gebracht. Daar worden we tussen levens in ook altijd liefdevol bij begeleid. Velen in onze wereld leven helaas nog altijd met een sterke angst voor de dood. Het is echter van enorm belang dat we nu in deze Eindtijd die angst al kunnen loslaten en transformeren. Met dit boek geven Thea, haar gidsen en allen die met persoonlijke levensverhalen bijdroegen, hun ervaringen aan ons door. Zij vertellen over de tijden die zij zelf op Aarde leefden, over hun overgang, waarna ze zeiden

weer te zijn 'thuisgekomen'. Er is nauwelijks een betere manier te bedenken om achter de zin van het leven op Aarde te komen en al lezende te ontdekken dat er geen sprake is van een einde aan het leven, maar slechts een einde aan een tijdelijk verblijf in deze fysieke wereld. Thea vertelt daarnaast ook over de hulp die we krijgen uit de hoogste sferen en over de hoop die uitgaat van de vele Nieuwetijdskinderen die in deze bijzondere tijd in de afgelopen jaren naar de Aarde zijn gekomen. Thea Terlouws bijzondere talent is dat zij op ieder moment met de andere wereld in contact kan treden. Een talent waar zij overigens als jong kind liever vanaf wilde. Het kostte haar vele jaren om ermee te leren omgaan en om het te kunnen gebruiken, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor anderen. Zij deelt het niet als 'waarheid' met ons, maar als ervaring. Ieder moet alles immers zelf ontdekken, zelf voelen en zelf overwegen. Dat is de essentie van onze aardse rondingen. Je mag je er echter wel bij laten helpen en hulp is in deze Eindtijd ook voor iedereen die erom vraagt voorhanden. Hopelijk inspireert het boek je, stelt het je gerust, kun je onverwerkte zaken loslaten en fysiek, emotioneel en spiritueel heel worden. Thea wenst jou een hele mooi reis en hoopt dat haar boek je daarbij kan helpen.