

Kritiek van de cynische rede



Verschenen:	21-06-2013
ISBN:	9789461057556
Bladzijden:	800 pp.
Genre:	Theologie, Esoterie & Filosofie
Auteur:	Peter Sloterdijk
Taal:	Nederlands
Uitgever:	Boom

[Kritiek van de cynische rede.pdf](#)

[Kritiek van de cynische rede.epub](#)

'Perioden van chronische crisis eisen van de menselijke levenswil dat hij permanente onzekerheid accepteert als onvermijdelijke achtergrond van zijn streven naar geluk.

Dan wordt het tijd voor kynisme; dat is de levensfilosofie van de crisis.'Kritik der zynischen Vernunft' verscheen in 1983, midden in de economische crisis van de jaren tachtig. Het werd een handboek voor de nieuwe tijd en legde de basis voor Sloterdijks bekendheid. In het voorjaar van 2013, dertig jaar na de eerste publicatie, verzorgt Uitgeverij Boom een jubileumuitgave van *Kritiek van de cynische rede* in een geactualiseerde versie. Speciaal hiervoor schreef Sloterdijk een nieuw voorwoord, waarin hij de ontwikkelingen van drie decennia, zowel binnen zijn oeuvre als daarbuiten, overziet. Sloterdijk werkt in dit boek een tegendraads begrip van cynisme uit: geen scepsis en relativisme, maar vrijpostigheid en durf.

Aansluitend bij de cynische tradities in de oudheid noemt hij dit kynisme. De filosofie moet zich de allesbeheersende drang naar kennisvermeerdering niet laten opleggen, maar ze moet een manier van leven zijn. Heideggers filosofie van de gelatenheid wordt hier verbonden met Nietzsches vitalisme. Want de cynische mens is wel degelijk actief en strijdbaar: hij 'lacht', 'spot', 'attaqueert', in een gemaskerd spel tussen de mens en de werkelijkheid om hem heen. Over de auteur(s): Peter Sloterdijk (1947) is hoogleraar filosofie en esthetica aan de Hochschule für Gestaltung te Karlsruhe en aan de Universität für angewandte Kunst in Wenen. Bij Uitgeverij Boom/SUN verschenen eerder zijn *Mediatijd* (tweede druk 2012), *Regels voor het*

mensenpark (vijfde druk 2009), Het kristalpaleis (tweede druk 2006), Woede en tijd (tweede druk 2010), Sferen I: Bellen/Globes (2003, paperback 2007), Sferen II: Schuim (2009), Filosofische Temperamenten (2010) en Je moet je leven veranderen (eerste en tweede druk 2011).