

# Verzamelde verhalen



<b>Verschenen:</b>	10-09-2013
<b>ISBN:</b>	9789038896892
<b>Bladzijden:</b>	379 pp.
<b>Genre:</b>	Romans
<b>Auteur:</b>	Willem Wilmink
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Nijgh & Van Ditmar

[Verzamelde verhalen.pdf](#)

[Verzamelde verhalen.epub](#)

Deze bundel, onder redactie van Vic van de Reijt en Wobke Wilmink-Klein, bevat Willem Wilminks veelal autobiografische verhalen in één prachtband. De meeste daarvan verschijnen nu voor het eerst in een reguliere editie.

Het boek opent met Kleine idylle, dat hij op 19-jarige leeftijd schreef. Het loopt vooruit op Ver van de stad, het jeugdboek over zijn verblijf op een boerderij tijdens de oorlog. Meer jeugdherinneringen komen aan bod in Het verkeerde pannetje, dat bekroond werd met de Nienke van Hichtumprijs.

De Pedagogische herinneringen vormen het geestige relaas van zijn eenjarig leraarschap aan het Vossiusgymnasium; in Twee broers verhaalt Wilmink over zijn scheiding en de rokkenjagerij die erop volgde. Hoogtepunt vormen honderd pagina's nieuwe verhalen en cursiefjes die in de nalatenschap ontdekt werden: Mijnheer Trompetter en In het kort. Ze maken deze uitgave tot een bijzonder literair monument voor een groot en geliefd auteur.