

# De beren



<b>Verschenen:</b>	01-05-2011
<b>ISBN:</b>	9789025368852
<b>Bladzijden:</b>	230 pp.
<b>Genre:</b>	Literaire fictie
<b>Auteur:</b>	Vsevolod Garsjin
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Atheneaeum - Polak & van Genneep

[De beren.pdf](#)

[De beren.epub](#)

Vsevolod Garsjin heeft een klein oeuvre nagelaten, maar wát hij schreef behoort tot het allerbeste van de Russische literatuur. Hans Boland koos de mooiste verhalen uit en vertaalde die meesterlijk. Al tijdens zijn leven was Garsjin enorm populair.

Een tijdgenoot herinnert zich een voorleesoptreden van de schrijver: `Toen hij het podium opkwam zwol het applaus, dat al begonnen was voor hij verscheen, tot een ongekend rumoer aan: het publiek stond op [...] en wel twintig minuten lang hielden het geklap en geroep aan. Garsjin schreef ongeveer twintig verhalen; de negen indrukwekkendste en bekendste daarvan zijn opgenomen in De beren en andere verhalen. Daarnaast vertaalde Hans Boland een kort verhaal dat Anton Tsjechov schreef bij wijze van in memoriam voor zijn collega.