

# Bijna-elke-dagboek voor mannen



<b>Verschenen:</b>	29-05-2012
<b>ISBN:</b>	9789023920878
<b>Bladzijden:</b>	215 pp.
<b>Genre:</b>	Theologie, Esoterie & Filosofie
<b>Auteur:</b>	Rolf Robbe
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	VBK Media

[Bijna-elke-dagboek voor mannen.pdf](#)

[Bijna-elke-dagboek voor mannen.epub](#)

Juist mannen hebben er moeite mee in hun dagelijkse drukte stil te staan, na te denken en met God in gesprek te zijn. 'Bijna-elkedagboek voor mannen' is een goed hulpmiddel daarbij.'Mannen worden gedreven door macht en seks.

Ze willen de beste zijn en gezien worden.' Geldt dat ook voor christenmannen, of zijn zij heel anders? Dit 'Bijna-elke-dagboek voor mannen' spiegelt het leven van de lezer aan een leven met God. Bijna elke dag kan hij aan de hand van een bijbeltekst nadenken over wie of wat de drive is in zijn leven, hoe hij leeft als christen met God en hoe hij zijn rol als echtgenoot, collega of buurman invult. Elke week zijn er vijf overdenkingen die prikkelen om in het licht van Gods Woord na te denken over het leven in al zijn facetten.