

# Het hart van Boeddha's leer



<b>Verschenen:</b>	01-07-2010
<b>ISBN:</b>	9789069639055
<b>Bladzijden:</b>	279 pp.
<b>Genre:</b>	Theologie, Esoterie & Filosofie
<b>Auteur:</b>	Thich Nhat Hanh ; Thich Nhat Hahn
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Altamira

[Het hart van Boeddha's leer.pdf](#)

[Het hart van Boeddha's leer.epub](#)

De Vietnamese monnik, schrijver en vredesactivist Thich Nhat Hanh (inmiddels 84 jaar oud) is auteur van tientallen boeken over boeddhistische onderwerpen. Een van zijn meest toegankelijke werken is Het hart van Boeddha's leer. In dit kernboek maakt Thich Nhat Hanh ons deelgenoot van de basis van het boeddhisme. In zorgvuldig gekozen bewoordingen behandelt hij de ware natuur van het lijden en de rol die lijden speelt in het scheppen van mededogen, liefde en vreugde de pijlers van verlichting kortom. "Boeddha was geen god, Hij was een mens zoals jij en ik, en hij leed zoals wij. Als we met een open hart naar de Boeddha toegaan, zal hij ons met ogen vol mededogen aankijken en zeggen: Omdat er lijden in je hart is, kun je mijn hart binnengaan." Thich Nhat Hanh