

# Tot de dag waarop, uit het hiernamaals



<b>Verschenen:</b>	05-10-2013
<b>ISBN:</b>	9789400825383
<b>Bladzijden:</b>	248 pp.
<b>Genre:</b>	Theologie, Esoterie & Filosofie
<b>Auteur:</b>	Charlotte-Andre Uytterhoeven
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Free Musketeers

[Tot de dag waarop, uit het hiernamaals.pdf](#)

[Tot de dag waarop, uit het hiernamaals.epub](#)

Na ongelooflijke teleurstellingen en frustraties, die het stramien van haar leven hebben gemaakt, was het op veertigjarige leeftijd onmogelijk geworden nog te kunnen leven na de dood van haar vijfde kind. 'Het totale niets, de coma... tot het ongelooflijke, het onvoorstelbare, het buitengewone, tussengekomen is: ze werd, met een fantastische logica, door haar moeder uit het "hiernamaals" begeleid, terwijl deze zestien jaar eerder gestorven was.' Wat Charlotte-André ontdekt heeft, geldt zodanig voor U en voor elk menselijk wezen, dat ze het, met bewijsstukken, aan iedereen wenst over te brengen.