

# Oefenplaatsen



<b>Verschenen:</b>	07-06-2012
<b>ISBN:</b>	9789023904335
<b>Bladzijden:</b>	192 pp.
<b>Genre:</b>	Theologie, Esoterie & Filosofie
<b>Auteur:</b>	Herman Paul
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Boekencentrum

[Oefenplaatsen.pdf](#)

[Oefenplaatsen.epub](#)

Tegendraadse theologen: is dat niet dubbelop? Is niet iedereen die in onze geseclariseerde samenleving over God spreekt per definitie tegendraads en anders dan de rest? Volmondig bevestigen de theologen die in dit boek aan het woord komen, onder meer Tim Keller, Tom Wright, Stanley Hauerwas, Oliver O'Donovan en Miroslav Volf, dat christenen andere prioriteiten hebben en een andere taal spreken dan hun burens of collega's.

Maar extra tegendraads vatten zij de kerk op als een oefenplaats van de Geest, als een plek waar christenen leren het geloof te spellen en waar hun karakters worden gevormd. In prikkelende en verdiepende interviews doordenken zij het christelijk geloof op aanstekelijke, creatieve manieren en stellen zij comfortabele zekerheden ter discussie. De kerk van vandaag kan eenvoudigweg niet om hen heen.