

Land zonder Sarah



Verschenen:	22-10-2008
ISBN:	9789046805145
Bladzijden:	191 pp.
Genre:	Literaire fictie
Auteur:	Hans Münstermann
Taal:	Nederlands
Uitgever:	Nieuw Amsterdam

[Land zonder Sarah.pdf](#)

[Land zonder Sarah.epub](#)

De langverwachte nieuwe roman! In de nacht van 9 op 10 mei 1940 rijdt een Duitse trein naar het westen. In de coupé zit een eenzame, rusteloze man. Als hij eindelijk in slaap valt, belandt hij in een duizelingwekkende droom. Hij ziet een naamgenoot in de toekomst, aan het begin van de 21ste eeuw, in Amsterdam, die door overspel zijn huwelijk laat stranden en vervolgens zijn minnares kwijtraakt. Tot overmaat van ramp wordt hij ook nog verdacht van een zeer ernstig misdrijf. Hij schrikt wakker en belt vertwijfeld zijn vriendin.

Samen belanden zij in een raadselachtig spel dat zich zowel in 1940 als in de toekomst afspeelt, en dat uitloopt op een onthutsende ontdekking. Land zonder Sarah neemt de lezer mee in een fascinerende achtbaan door de tijd. Het is een bruisende roman over een wereld vol dreigende sociale onrust, maar ook vol liefde en hartstocht.

Fragment uit boek: Toen Eva hem nog vertrouwde – niet zo lang geleden, maar inmiddels ver weg, verzonken, als een oude beschaving waarvan alleen ontroerende schamele resten over zijn, een vergeeld kattenbelletje, een stoffig stuk kinderspeelgoed – luisterde ze niet goed. Er gingen geruchten. Mensen in haar omgeving zeiden: ik heb gehoord dat hij met zijn maîtresse een reis heeft geboekt en nu zijn ze op zoek naar een geldig

smoesje. Geloofde ze niets van. Ze geloofde wel meer niet. Ooit, toen ze nog in hem geloofde, kon ze zeggen: zijn vrienden zijn hoerenlopers, maar hij niet. Ze gingen naar massagesalons, dat wist ze, hij en zijn vrienden. Hij liep mee tot bij de hete baden en de sauna's, en daar liet hij zijn vrienden dan gaan, om zelf terug te keren en af te wachten. Hij deed er niet aan mee, welnee, hij ging koffiedrinken en de krant lezen tot het voorbij was. Zij geloofde dat. Toen. Later wist ze het niet meer. Ze moest wachten. Wachten op het slijten van zijn bekoring voor mevrouw S, zoals zij haar noemt.