

# Maskers, macho's en mañana



<b>Verschenen:</b>	01-12-2010
<b>ISBN:</b>	9789055947454
<b>Bladzijden:</b>	278 pp.
<b>Genre:</b>	Literaire non-fictie
<b>Auteur:</b>	H. Dieleman ; Hans Dieleman
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Scriptum

[Maskers, macho's en mañana.pdf](#)

[Maskers, macho's en mañana.epub](#)

Mexico is een land vol verrassingen, waar de werkelijkheid telkens weer anders is.

Het land oogt modern, maar de passies, dromen en emoties van de Mexicanen zijn dat niet. Die gaan terug naar de tijd van voor de kolonialisatie. Maar Mexicanen verbergen die emoties graag achter een masker, waardoor ze moeilijk te doorgronden zijn. Hans Dieleman, professor aan de UACM in Mexico-Stad, woont er sinds 2005 en neemt u mee naar die ondoorgrondelijke Mexicaanse wereld. Naar het verkeer en het winkelen in de stad, het afspraken maken met het altijd aanwezige mañana. Naar de Mexicaanse muziek, de macho's, de liefde, de magie en het Mexicaanse eten.

Hij neemt u mee op een rondreis door het land en belicht de slecht functionerende overheid, de drugsoorlog en het koloniale verleden. Om dan iets te vertellen over zijn eigen leven als immigrant, en over de aanpassingen die dat vergt. Maskers, macho's, mañana neemt u mee naar het Mexico dat meestal verborgen blijft.