

# Chinese Muur



<b>Verschenen:</b>	15-12-2008
<b>ISBN:</b>	9789086600748
<b>Genre:</b>	Non-fictie >12 jaar
<b>Auteur:</b>	K. Vingerhoets
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Ellessy, Uitgeverij

[Chinese Muur.pdf](#)

[Chinese Muur.epub](#)

Dit boekje gaat over een wereldwonder: de Chinese Muur. In deloop van ruim 2000 jaar hebben de Chinezen die muur gebouwd. Dat deden ze voornamelijk om vijanden 'buiten de deur' te houden. Maar in die tijd waren er ook keizers, die zichzelf er belangrijk mee wilden maken. Het was voor die keizers een teken van macht en rijkdom. Dat er bij de bouw van die muur honderdduizendenen misschien zelfs miljoenen Chinezen om het leven kwamen telde in die tijd nog niet zo erg. Hij is alles bij elkaar ruim 6000 kilometer lang geweest, waar nu nog maar een klein deel van over is als toeristische attractie. Je kunt in dit boekje lezen wat de verschillende keizers en andere heersers in de geschiedenis zoal met en rond die muur hebben gedaan. Het is een verhaal met veel strijd en oorlog, maar ook met veel heldendom. Het boekje is een deel uit de WWW-reeks (WWW=Wij Willen Weten) een serie informatieve boekjes over interessante onderwerpen ter voorbereiding voor spreekbeurten en werkstukken. Vanaf ca. 12 jaar