

# Vrijheid



<b>Verschenen:</b>	28-11-2012
<b>ISBN:</b>	9789048427307
<b>Bladzijden:</b>	96 pp.
<b>Auteur:</b>	Annett Hoogvliet
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Lecturium B.V.

[Vrijheid.pdf](#)

[Vrijheid.epub](#)

Een paar maanden voordat de muur is gevallen, ben ik nog onder levensgevaar gevlucht. Na ons zijn nog mensen doodgeschoten! In mijn boek vertel ik hoe ik ben gevlucht uit de DDR en ook hoe mijn familie hiermee omging. Ik mocht niemand iets vertellen! Pas toen ik in West-Duitsland was, mocht ik iedereen laten weten wat ik had gedaan. Mijn moeder vond mij een landverraadster en mijn wereld stortte in. Ik was in vrijheid, maar mijn familie mocht ik nooit meer zien.