

# Plint poëzieposter 'Vlaggen' Ank Mooren en Ruth Hengeveld

Vlaggen

Op de dag dat ik werd geboren  
hing iedereen in Nederland  
voor mij de vlag uit.  
Ze wapperden, wapperden  
en het bezoek at muisjes met beskuit.

Mijn moeder was opgelucht  
ze voelde zich weer vrij  
zonder die enorme buik  
en toch ook weer niet  
want ze had mij.

Elk jaar wordt alles  
op 5 mei versierd.  
Mijn opa zegt: door de oorlog  
maar ik weet dat  
heel Nederland  
mijn verjaardag viert!



<b>Verschenen:</b>	01-08-2016
<b>ISBN:</b>	9789059306899
<b>Genre:</b>	Overige artikelen
<b>Auteur:</b>	Ank Mooren
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Stichting Plint

[Plint poëzieposter 'Vlaggen' Ank Mooren en Ruth Hengeveld.pdf](#)

[Plint poëzieposter 'Vlaggen' Ank Mooren en Ruth Hengeveld.epub](#)