

Plint poëzieposter 'Vlaggen' Ank Mooren en Ruth Hengeveld

Vlaggen

Op de dag dat ik werd geboren
hing iedereen in Nederland
voor mij de vlag uit.
Ze wapperden, wapperden
en het bezoek at muisjes met beschuit.

Mijn moeder was opgelucht
ze voelde zich weer vrij
zonder die enorme buik
en toch ook weer niet
want ze had mij.

Elk jaar wordt alles
op 5 mei versierd.
Mijn opa zegt: door de oorlog
maar ik weet dat
heel Nederland
mijn verjaardag viert!



Verschenen:	01-08-2016
ISBN:	9789059306899
Genre:	Overige artikelen
Auteur:	Ank Mooren
Taal:	Nederlands
Uitgever:	Stichting Plint

[Plint poëzieposter 'Vlaggen' Ank Mooren en Ruth Hengeveld.pdf](#)

[Plint poëzieposter 'Vlaggen' Ank Mooren en Ruth Hengeveld.epub](#)