

# Voor wie woorden zoekt



<b>Verschenen:</b>	12-10-2011
<b>ISBN:</b>	9789079956135
<b>Bladzijden:</b>	0
<b>Genre:</b>	Theologie, Esoterie & Filosofie
<b>Auteur:</b>	K. Gelaude
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Forte Uitgevers B.V.

[Voor wie woorden zoekt.pdf](#)

[Voor wie woorden zoekt.epub](#)

In dit boek staan woorden van dankbaarheid, van bemoediging, van blijdschap, van vertrouwen, maar ook van verdriet, van groot verdriet. Woorden die bij ons pasten toen we nog kind waren, maar ook toen we groter en groter werden. Woorden komen niet zomaar, die krijg je, die laten zich vinden. Kris Gelaude geeft poëtische handreikingen voor bijzondere gelegenheden: geboorte, vriendschap, jubilea, huwelijk, rouw en verdriet en allerlei belangrijke momenten in het leven.