

# Water bij de ouzo



<b>Verschenen:</b>	14-07-2010
<b>ISBN:</b>	9789077557686
<b>Bladzijden:</b>	234 pp.
<b>Genre:</b>	Romans
<b>Auteur:</b>	C Lewin
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Totemboek

[Water bij de ouzo.pdf](#)

[Water bij de ouzo.epub](#)

Op een dag ziet Catharina een advertentie waarin een driehonderd jaar oud huis op het Griekse eiland Kythera wordt aangeboden. Ze zoekt het avontuur, het zoete leven in Griekenland, wordt eigenaar van dit huis en maakt een lang gekoesterde droom waar. Met veel gevoel voor humor beschrijft ze haar jaren op het eiland waar ze verknocht raakt aan de mensen, de cultuur en de prachtige natuur. Ze ontdekt de kleurrijke Griekse samenleving en ontmoet eilandbewoners van diverse pluimage. Met oog voor detail en een fijnzinnige pen beschrijft ze herkenbare Griekse gewoontes en situaties. Ze geeft het boek extra smaak met onweerstaanbare oorspronkelijke Griekse recepten. Water bij de Ouzo is een hommage aan het Griekse leven. Cathy Lewin (1947, Amsterdam) woonde in Parijs, Engeland en Griekenland. Als beeldend kunstenaar werkt ze afwisselend in haar geadopteerde vaderland en Nederland. Vlot en humoristisch geschreven Griekenland Magazine Door de uitgebreide beschrijvingen van Griekse gewoontes en ontmoetingen geeft het boek een echt vakantiegevoel - NIW Het boek is doorspekt met anekdotes en grappige verhalen - Ander Griekenland web-log