

Een grens van steen



Verschenen:	01-06-2010
ISBN:	9789089480132
Bladzijden:	205 pp.
Genre:	Reizen
Auteur:	Herman Vuijsje
Taal:	Nederlands
Uitgever:	Celadon, Uitgeverij

[Een grens van steen.pdf](#)

[Een grens van steen.epub](#)

'Verslaafd aan een muur... erg poëtisch klinkt het niet. Maar dan ken je de Muur van Hadrianus nog niet.' Wij raakten in de ban van het kolossale bouwwerk dat keizer Hadrianus in 122 na Christus liet optrekken 'om de barbaren te scheiden van de Romeinen'. De Muur was 118 kilometer lang en liep van de Noordzeekust naar de Ierse Zee, iets ten zuiden van de huidige Engels-Schotse grens. Het middengedeelte staat nog steeds overeind. Op andere plekken zijn kleinere stukken bewaard of is het verloop nog onbekend. Daardoor wordt een wandeling langs de Muur vanzelf een verkenningsreis. De tocht is in een week te doen. Zelf hebben wij de Wallwalk drie keer gemaakt. Onderweg spraken we met archeologen, Wall-fanaten en bewoners die zeker weten hoe de Muur gelopen heeft - namelijk door hun kelder of achtertuin! Iedere keer deden we nieuwe ontdekkingen. Bijvoorbeeld over de belangrijke rol die Bataafse & Nederlandse! & legereenheden hebben gespeeld bij het bouwen van de Muur. Een grens van steen is bedoeld als smaakmaker voor ieder die zich vast wil verkneukelen op zijn Wallwalk, of die onderweg wat verder wil kijken dan de Muur lang is. Herman Vuijsje is socioloog en schrijver. In 1990 verscheen zijn boek Pelgrim zonder god, het verslag van een voetreis van Santiago de Compostela naar Amsterdam. Samen met fotograaf Marian van de Veen-van Rijk publiceerde hij eerder Schuifgroen, een wandeling langs de grens van Amsterdam, en Lopen op dik water, een reis rond de Zuidplaspolder.