

# Het leven van Pi



<b>Verschenen:</b>	29-07-2010
<b>ISBN:</b>	9789044617351
<b>Bladzijden:</b>	317 pp.
<b>Genre:</b>	Literaire fictie
<b>Auteur:</b>	Yann Martel
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Prometheus, Uitgeverij

[Het leven van Pi.pdf](#)

[Het leven van Pi.epub](#)

Het leven van Pi vertelt het ongelooflijke verhaal van Piscine Patel (Pi), een zestienjarige Indiase jongen wiens vader een dierentuin in India heeft. Wanneer de familie besluit het land te verlaten, wordt de hele dierentuin ingescheept. Maar het schip vergaat en de enige overlevenden op de reddingsloep zijn Pi, een hyena, een zebra met een gebroken been en een tijger van 200 kilo. 227 dagen dobbert de sloep over de Grote Oceaan – het decor voor een buitengewoon fantasierijke roman. ‘Dit verhaal doet je in God geloven,’ aldus een personage. Dat gaat misschien wat ver, maar wie Het leven van Pi leest, móet wel geloven in de onverwoestbare kracht van verhalen. Yann Martel (1963) werd geboren in Spanje en woont in Montreal, Canada. Hij is de auteur van De geschiedenis van de Roccamatio’s uit Helsinki en de autobiografische roman Zelf. Het leven van Pi won de Man Booker Prize 2002. ‘Het leven van Pi is een fantastisch boek. Het is fris, origineel, slim, geraffineerd en vol van bezielde liefde.’ margaret atwood ‘Het leven van Pi laat ons geloven in de verbeeldingskracht van de literatuur, in de noodzaak van het betere verhaal.’ stine jensen, nrc handelsblad ‘Pi = 3,141...

en Yann Martel = God.’ arie storm, het parool ‘Precair evenwicht tussen spel en ernst, fantasie en realisme, een immer verrassende, frisse stijl.’ kristien hemmerechts, vrij nederland