

# Religie na de dood van God

Humanismen

MARC VAN DEN BOSSCHE



Religie na de dood van God.  
Een conversatie

VUBPRESS

<b>Verschenen:</b>	05-11-2013
<b>ISBN:</b>	9789057183287
<b>Bladzijden:</b>	150 pp.
<b>Genre:</b>	Theologie, Esoterie & Filosofie
<b>Auteur:</b>	Marc van den Bossche
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	VUB Press

[Religie na de dood van God.pdf](#)

[Religie na de dood van God.epub](#)

Hedendaagse debatten over religieuze diversiteit worden vaak op het scherp van de snee gevoerd. Waarheden botsen met andere Waarheden. Van een echt gesprek is nauwelijks sprake. Dit boek wil uitgaan van een mogelijke conversatie die niet vertrekt vanuit vaste, universele categorieën. Betekenissen zijn flexibel. Ze hebben een context. Ze vragen vaak om een ander verhaal dan het gebruikelijke. Met dit boek hoopt de auteur een theoretisch kader te schetsen voor een verstaan van de ander waarbij expliciet democratie en antifundamentalisme vooropstaan.

Het gaat hier zowel om een reactie tegen een religieus als tegen een verlichtingsfundamentalisme. Het betoog krijgt vorm vanuit het werk van twee filosofen: de Amerikaanse neopragmatist Richard Rorty (1931-2007) en de Italiaanse hermeneuticus Gianni Vattimo (°1936). De eerste noemt zichzelf 'religieus onmuzikaal', soms atheïst, soms antiklerikaal. De tweede noemt zich katholiek, gelovig, nihilist, maar ook antiklerikaal. Hun denken en hun onderlinge dialoog kunnen een nieuw perspectief openen voor debatten die stevast vastlopen in de impasse van het Grote Gelijk en de dwang en de uitsluiting die daarmee gepaard gaan. Hun denken is actief pluralistisch en inclusief democratisch.