

# Onder de indruk van Jezus



<b>Verschenen:</b>	01-01-2005
<b>ISBN:</b>	9789076596631
<b>Bladzijden:</b>	208 pp.
<b>Genre:</b>	Theologie, Esoterie & Filosofie
<b>Auteur:</b>	B. Manning
<b>Taal:</b>	Nederlands
<b>Uitgever:</b>	Novapres, Uitgeverij

[Onder de indruk van Jezus.pdf](#)

[Onder de indruk van Jezus.epub](#)

Wie is Jezus? Wat betekent discipelschap in deze tijd? De handtekening van Jezus, het kruis, is de ultieme uitdrukking van Gods liefde voor de wereld. De kerk is slechts dan een kerk van de gekruisigde en verrezen Christus als zij gemerkt is met zijn handtekening. Brennan Manning besprak in zijn boek 'Het zwerversevangelie' het thema van radicale genade; hier behandelt hij het antwoord erop: radicaal discipelschap. Er wordt door dit boek een radicaal alternatief geboden aan christenen die uit geloof willen leven en niet slechts vanuit 'religie'; aan diegenen die erkennen dat veel van de brandende theologische kwesties in de kerk van vandaag noch brandend noch theologisch zijn; aan diegenen die christendom niet als een morele code of als geloofssysteem zien, maar als een liefdesrelatie; die niet vergeten zijn dat ze navolgers zijn van een gekruisigde Christus; die weten dat Hem volgen betekent dat ze een gevaarlijk leven moeten leiden; die het evangelie willen leven zonder compromis; die geen groter verlangen kennen dan dat ze zijn handtekening geschreven hebben staan op de bladzijden van hun leven. Door gespreksvragen bij ieder hoofdstuk is dit boek geschikt voor gebruik in (bijbelstudie)groepen. Van Brennan Manning verschenen eerder bij Navigator Boeken: Kind aan huis (2001) en Het zwerversevangelie (2002).